

December 30, 2018

Roanoke 2 : Syrtak : zal doorgaan op 4-6 oktober 2019.

Op hun reis vluchtend van de wraakgeesten van Arehz, hebben de jongeren hun wonden geneeld en zijn ze onderweg naar de rand van het woud en de steppe, thuishaven der Pikten.

De reis verloopt moeizaam, niet alleen door hun verwondingen en omdat ze door het worstste woud moesten, maar ook omdat de samenwerking tussen sommige volkeren soms met de nodige ruzies en gevechten gepaard gaan. Zeker de Vikingen en Germanen liggen vaak in conflict.

Echter in de vier weken dat de reis door dit dicht beboste gebied gaat, leren ook zij door schade en schande samen te reizen. Spanningen tussen hen gaan liggen en worden bijgelegd en er wordt zelfs, naar het einde toe samengewerkt en samen gejaagd. De handelspost die hen opwachtte tot hun verbazing in Arehz is met hen mee gegaan en is reeds voorop gereisd.

De verschillende volkeren banen zich een weg door het gevaarlijk woud van Roanoke richting een kleine outpost, Zandslang genaamd. Deze kleine piktiëse voorpost zou de plek zijn waar Syrtak het laatst opgemerkt is.

Dit is heel belangrijk voor ieders volk aangezien het door hun eigen goden is gevraagd om Syrtak te helpen. Niet evident uiteraard voor zo'n groep ieders met eigen idealen, gebruiken en rituelen. Ondanks de mogelijk start verloopt de reis zonder al te veel of noemenswaardige incidentjes.

Maar

Wat staat deze groep te wachten?

Hoe lang duurt de reis nog?

Gaan ze hun opdracht der goden doen en deze met vrucht beëindigen?

Zelfs de goden hebben niet overal antwoord op

